

Joris op 't Zand



Die heiligen drei Könige (litho) door Emil Nolde (afb. MoMA)

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506 (zeer beperkt)

Pastoor Louis Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Vervanging in januari 2020:

Wessel Jan Woltjer; ☎ 033-4754081; ✉ wjwoltjer@ziggo.nl

Kerkebestuur

Voorzitter Louis Runhaar
Secretaris Lydia Janssen
Sibeliusstraat 14, 3816 ML Amersfoort
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester Paul de Leeuw van Weenen
✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Marta Schouten-Kropielnicka
✉ martaschouten@gmail.com

Kosters contactpersoon: Inez de Jager,
✉ idejager31@gmail.com

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker
✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheer parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster mw. I.M.(Ingeborg) van 't Erve-Bosch,
✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:

ING: NL62 INGB 0000 4437 46 (voorkeur)

ABNAMRO: NL30 ABNA 0553 1250 60

T.n.v.: Kerkebestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68

T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Vertrouwenspersonen

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk: www.smpr.nl

Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl

Klachten

Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN klachtencommissie@okkn.nl

★Kopijsluiting: 9 februari 2020★

VOORWOORD

Een lege zetel...

“Zusters en broeders, ik wil jullie mijn voornemen mededelen om per 11 januari 2020 met emeritaat te gaan.” De mededeling van aartsbisschop Joris op de najaarsvergadering van de Utrechtse geestelijkheid kwam als een schok. Na de toelichting op zijn besluit, duurde het geruime tijd voordat iemand iets kon zeggen. Pas na enige tijd kwamen de woorden en de emoties op gang.



Een bisschop die aankondigt zijn staf op het altaar te zullen leggen: voor een kerk is dat nogal wat. Hoe je het ook wendt of keert, in de katholieke kerkinrichting is de bisschop de spijker waar alles aan hangt. Het is de bisschop die de eenheid van de kerk met de Heer tegenwoordig stelt (heiligheid), de eenheid met de kerk van het verleden en de toekomst (apostoliciteit) en de eenheid van de kerk met andere kerken (katholiciteit).

Als herder en leraar is de bisschop de eerste voorganger in de kerk en vanuit die liturgische positie ook de eerste bestuurder. Onze aartsbisschop gaf (en geeft tot 11 januari) aan dit ambt op energieke en kenmerkende wijze vorm. Dat doet hij als mens, en dus met vallen en opstaan, vanuit zijn visioen van “een katholicisme met een open geest dat gezond, kritisch, orthodox en tegelijk vernieuwend creatief gelovig is, aansluiting zoekend met onze culturele en maatschappelijke context.” We mogen hem dankbaar zijn voor het vele goede dat hij de kerk gegeven heeft. Niet in de laatste plaats voor de wijze waarop hij haar binnen de landelijke en wereldwijde oecumene heeft vertegenwoordigd.

Door de mededeling van bisschop Joris kwam de Schriftlezing in het gezamenlijke avondgebed van die dag in een nieuw licht te staan: *“Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.”* (1 Petrus 4, 7-11)



Nee, niet dat het einde nabij is als een bisschop vertrekt. De kerk zal niet instorten en naar verwachting zal er spoedig een opvolger gekozen worden. Toch kan de *sedisvacatie*¹ in geestelijk opzicht een betekenisvolle periode zijn. Omdat de lege zetel gelovig gezien de lege zetel van Christus is, bepaalt de lege plaats op het priesterkoor de kerk erbij dat het Koninkrijk nog niet is aangebroken, dat kerk en wereld nog uitstaan naar voltooiing. Dat besef doet een beroep op degenen die achterblijven. In de evangeliën horen we Jezus zeggen: *“Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. (...) Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet.”* Jezus is bekend met het spreekwoord ‘als de kat van huis is, dansen de muizen van tafel.’ Daarom roept hij zijn volgelingen op om trouw te blijven en hun verantwoordelijkheid te nemen. De achterblijvers wordt gevraagd het vuur brandende te houden en met hun talenten aan het werk te gaan, opdat zal blijken uit welk hout zij gesneden zijn.

Zoals we in de komende periode van Advent uitzien naar de komst van de Heer, zo mogen we na 11 januari, in een daarvan afgeleide zin, uitzien naar de komst van een nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Dat uitzien is een zaak van bidden -dat voorop- maar vervolgens ook van werken. Het vraagt om geestelijk gemotiveerde trouw, inzet en betrokkenheid van mensen die geloven in de toekomst. De toekomst van de Heer.

Pastoor Louis

Van de pastoor

Studieverlof

De kerk biedt geestelijken de mogelijkheid om eens in de vijf jaar studieverlof te nemen. Komende januari maakt uw pastoor van deze mogelijkheid gebruik. Dit betekent dat ik de gehele maand ‘van de radar’ ben, met uitzondering van 11 januari, de dag waarop onze aartsbisschop zijn staf op het altaar van de Gertrudiskathedraal zal leggen.



Alexander Schmemmann

Tijdens mijn studieverlof zal ik mij verder verdiepen in de liturgische theologie van de oosters-orthodoxe aartspriester Alexander Schmemmann (1921-1983), door wie ik mij zowel persoonlijk als theologisch zeer aangesproken voel. Aan het begin van het jaar zal ik enkele dagen verblijven in de abdij van Chevetogne, verderop in de maand hoop ik in Parijs aan het oosters-orthodoxe Institut St. Serge een bezoek brengen aan emeritus professor Joost van Rossum, Nederlander en leerling van Schmemmann.

¹ Latijn: leegheid van de zetel

Ik verheug me erg mijn studieverlof en op de mogelijkheid om mezelf in alle rust te kunnen verdiepen in een geliefd onderwerp. Bovendien is het fijn om even afstand te kunnen nemen van het 'kerkelijke bedrijf', zeker na de altijd intensieve maanden van het najaar.

Waarneming

De pastorale waarneming zal in deze maand geschieden door drie collega's. Emeritus pastoor Wessel Jan Woltjer is daarin het eerste aanspreekpunt.

Voor pastorale zaken kunt u met hem contact opnemen:

☎ 033-4754081; ✉ wjwoltjer@ziggo.nl



In de eerste helft van januari zal pastoor Joke Kolkman (parochie Arnhem en kerngroep Nijmegen) op de achtergrond beschikbaar zijn en in de tweede helft van januari rector Ward Cortvriendt (statie Hengelo). In de zondagse vieringen is voorzien via het dienstenrooster.

Gekozen in Collegiaal Bestuur

Vanaf mei dit jaar heb ik zitting in het Collegiaal Bestuur, het bestuursorgaan van de 'landelijke kerk'. Ik ben begonnen als tijdelijk vervanger van collega Remco Robinson, die in maart 2019 overleed. Tijdens de diocesane vergadering van de Utrechtse geestelijkheid op 26 september ben ik door de collega's verkozen om hen te vertegenwoordigen in dit gremium. Ik ben blij met het vertrouwen dat ze mij daarmee hebben gegeven en voel me verantwoordelijk om mijn taak zo goed mogelijk te vervullen. Hoewel het soms best intensief is, heb ik er toch veel plezier in (meer dan ik had verwacht, eigenlijk) om ook op dit bestuurlijke niveau een bijdrage te kunnen leveren aan de kerk.

Pastoor Louis

Van het kerkbestuur

Vertrouwenspersonen en klachtencommissie seksueel misbruik

Voor wie te maken heeft (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk, kent de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verschillende vertrouwenspersonen:

interne vertrouwenspersonen, vertrouwenspersonen van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) en vertrouwenspersonen van Slachtofferhulp Nederland.

Slachtoffers, maar ook anderen die bijvoorbeeld als getuige te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik of met vermoedens daarvan hebben, kunnen zich tot een van deze vertrouwenspersonen wenden. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor, verkennen desgewenst de mogelijkheden van vervolgstappen en bieden ondersteuning. Degenen die contact zoeken met de vertrouwenspersoon houden de regie: zij bepalen of, en zo ja, welke vervolgstappen er worden gezet. Kortom, ook wie vooral behoefte heeft aan

een luisterend oor en geen verdere actie wenst, kan terecht bij de vertrouwenspersonen. Zij staan niet alleen open voor recente ervaringen maar ook voor mannen en vrouwen die lang geleden geconfronteerd werden met seksueel misbruik binnen de kerk.

Indien een slachtoffer dit wil, kan zij of hij een klacht indienen bij de Klachtencommissie Seksueel Misbruik Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht en komt tot een oordeel daarover. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een klachtenregeling die, op advies van de commissie Stevens, in het najaar van 2019 is herzien. De actuele klachtenregeling is te vinden op de website van onze kerk www.okkn.nl.

Slachtoffers kunnen zich tot de klachtencommissie wenden via de vertrouwenspersoon of rechtstreeks: klachtencommissie@okkn.nl

De klachtenregeling van de OKKN verplicht de bisschoppen, de leden van het Collegiaal bestuur, alle pastores en alle leden van de kerkbesturen om ieder die zich met ervaringen van seksueel misbruik tot hen wendt, te wijzen op de vertrouwenspersonen die slachtoffers ten dienste staan. Behoort u niet tot de genoemde functionarissen en wordt u benaderd door een slachtoffer, verwijst u haar of hem dan ook naar de vertrouwenspersonen. Hun contactgegevens treft u aan op de websites van de kerk en van onze parochie en op bladzijde 2 van ons parochieblad.

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur

Gemeentevergadering op 6 november

Vanwege het feest van Willibrord op 8 november werd hier bij de opening aandacht aan geschonken. Daarna volgden de mededelingen van het kerkbestuur, een aantal zijn in dit parochieblad opgenomen; de stand van zaken aangaande het meerjarenonderhoudsplan werd toegelicht; een update van het beleidsplan gegeven en een aanzet tot het genereren van meer inkomsten uit (mogelijk) structurele verhuur van de Joriszaal.



Na de rondvraag volgde een korte koffiepauze en daarna ging de focus naar de voorbereiding op de Synode. Over zowel het ontwikkelen van het meer-jaren financieel plan als over de stellingen aangaande bestuur en organisatie van de kerk werd fors gediscussieerd.

Parochianen en gastleden ontvingen via email al een uitgebreider verslag van deze gemeentevergadering. Wie prijs stelt op een papieren verslag kan dit bij mij melden.

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur

Kerkbestuurders

In het aankomende jaar zit de tweede bestuurstermijn van Lydia Janssen (31 maart) en Paul de Leeuw Van Weenen (1 november) erop. Zij hebben de parochie dan acht jaar als kerkmeester gediend. Voor de voortgang van het

parochielevens is het erg belangrijk dat er twee nieuwe bestuursleden gevonden worden. Want zonder bestuur komt er niet veel van de grond. Het huidige kerkbestuur is bezig met het zoeken van nieuwe bestuursleden en benadert parochianen daarvoor. Als u geschikte kandidaten weet, kunt u dat bij een van de kerkbestuursleden aangeven.

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur

Lectoren

Wellicht hebt u in de Oud-Katholiek gelezen dat de lectoren Dorien, Ankie en Judith eervol ontslag hebben gekregen.



Dorien heeft besloten om na ruim 11 jaar² met het lectoraat te stoppen. Zij zal ons op 8 december voor het laatst voorgaan in een dienst van Schriftlezing en Gebed. We zijn haar dankbaar voor haar inzet, niet in de laatste plaats voor haar kwaliteitsvolle overwegingen.

Ankie kon langere tijd geen uitvoering geven aan haar lectoraat en heeft daarom besloten om zich (voorlopig) niet te laten herbenoemen. Judith heeft op grond van haar leeftijd eervol ontslag gekregen als lector van het Aartsbisdom Utrecht. Het kerkbestuur heeft Judith gevraagd nog een kleine twee jaar aan te blijven als 'parochielector', iets waartoe de regeling lectoren uitdrukkelijk ruimte biedt. Het bestuur is erg blij dat Judith hiertoe bereid is. Dat brengt het huidige aantal lectoren *de facto* op vier: Judith, Michiel en Ingeborg. Dick is vorige maand door de bisschop herbenoemd. Michiel en Ingeborg verzorgen met regelmaat de voorbede in de eucharistieviering. Dick en Judith gaan eens in de maand voor in de Diensten van Schriftlezing en Gebed.

Na beëindiging van haar tweede termijn als kerkmeester, maart volgend jaar, wil Lydia de lectorenploeg komen versterken. Zij heeft jarenlange ervaring met voorgaan in basisgroep de Keerkring, één van de redenen waarom de bisschop heeft aangegeven dispensatie te willen verlenen voor het volgen van de lectorenopleiding. In onze vieringen kennen Lydia al als voorbidder en we zijn daarom erg blij met haar bereidheid en goede zin in het lectoraat.

Mirakelbeeldje naar Utrecht



De schrijn met de restanten van het Mirakelbeeldje, het paneel uit 1525 van de vondst ervan en de zeventiende-eeuwse kopie van het Mirakelboek zullen van februari tot augustus 2020 worden uitgeleend aan Museum Catharijneconvent. Dit in verband met een tentoonstelling over wonderen. Het is onze ervaring dat dit museum, dat zeer veel oudkatholiek erfgoed herbergt, uitermate respectvol omgaat met objecten van grote religieuze betekenis.

² Dorien is te vinden in het midden; 24 mei 2008 laatste dag van de lectorenopleiding.

We hopen dat de belangstelling voor het Mirakel van Amersfoort door deze expositie zal toenemen. Met het museum is afgesproken dat de schrijn op 23 mei weer even in onze kerk zal zijn in verband met de Vrouwevaart.

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur

Financiën

Kerkebalans of vaste bijdragen

Nu het einde van het jaar nadert, vraag ik iedereen te controleren of hij/zij de toegezegde bijdrage aan vaste bijdragen of Kerkebalans inderdaad heeft overgemaakt. Het is fijn te zien dat sommige parochianen meer hebben bijgedragen dan zij in het begin van het jaar hadden toegezegd en dat ook meer mensen dan vorig jaar financieel bijdragen aan onze parochie. Het streven blijft naar 3% van het besteedbare inkomen.

Ook wil ik er nog eens op wijzen dat als u bijdragen aan de kerk aftrekt van uw inkomen bij de belastingaangifte, het voordeliger kan zijn om dit te doen met een "Overeenkomst periodieke gift". Als u zich vastlegt gedurende minimaal vijf jaar, kunt u het hele bedrag aftrekken, dus zonder drempel.

Formulieren hiervoor kunt u verkrijgen bij de penningmeester. U kunt er dit jaar nog mee beginnen.

Collecten

In de komende weken worden de volgende **offertoriumcollecten** gehouden:

1 december	Stichting Kenya Kinderen
15 december	Stichting Kenya Kinderen
22 december	Stichting Kenya Kinderen
24 december	Vluchtelingenwerk Nederland
25 december	Project kinderkerk (MAF)
29 december	Nachtopvang
5 januari	Nachtopvang
19 januari	Voedselbank
2 februari	Diaconaal werk van de OKKN (landelijke collecte)
16 februari	Terre des Hommes
23 februari	Timon
26 februari	Straatpastoraat (Aswoensdag)



Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester

Collecten in de advent voor Kenya Kinderen

Ingrid en Mark hebben het kerkbestuur gevraagd of het mogelijk is om de parochie te betrekken bij de stichting Kenia Kinderen waar zij zich al jaren voor inzetten.

De stichting steunt een kindertehuis dat twee Epenaren hebben opgezet in Maai Mahui Kenia.



Ofschoon er (gelukkig) veel van dit type kleinschalige projecten zijn en vermoedelijk ook veel parochianen wel bij een vergelijkbaar project betrokken zijn, is het kerkbestuur graag ingegaan op het verzoek van Mark en Ingrid vanwege de aard van het project en hun betrokkenheid daarbij. Er speelde ook nog een ander argument bij ons besluit. Als het om lokale projecten gaat, steunen we vaak Amersfoortse varianten daarvan, zoals de voedselbank, het straatpastoraat en de daklozenopvang. We vonden het daarom goed om ook eens een lokaal project te steunen in Epe, waar een (bijna statie-waardig) aantal van onze parochianen woont.

Zo zijn we tot het besluit gekomen om de collecten op de zondagen van de Advent te bestemmen voor de Stichting Kenia Kinderen. Op zondag 1 december zal Ingrid bij de koffie iets meer over het project vertellen en laten zien. Even verderop kunt u ook alvast het een en ander lezen en natuurlijk heeft de stichting ook een website: <http://kenyakinderen.nl/>

Let op: Als u liever een bedrag overmaakt (de stichting heeft de anbi status) dan kunt u dat gewoon overmaken naar de bankrekening van de kerk, met vermelding van 'Kenya Kinderen'.

Namens het kerkbestuur, Lydia Janssen

Liturgie

Bij de diensten

Met de eerste zondag van de Advent begint een nieuw liturgisch jaar (A). Dit jaar is dat op de eerste dag én zondag van december. Riet hoopt op deze zondag 1 december tot de Oudkatholieke Kerk toe te treden. In de Advent worden we opgeroepen om waakzaam te zijn. We worden erbij bepaald dat we als gelovigen in onze wereld niet gesetteld maar 'wachtende' zijn, wachtend op het aanbreken van het Koninkrijk, uitzien naar de komst van het Licht, zoals wachters uitzien naar de morgen. Dat wachten is geen passieve aangelegenheid, maar -vergelijk het met in verwachting zijn- een toestand die ons van binnenuit verandert en die al onze aandacht vraagt. Op de tweede zondag van Advent, zondag 8 december, zal lector Dorien ons voor de laatste keer voorgaan in een Dienst van Schriftlezing en Gebed.



De kerstnachtsmis op dinsdagavond 24 december begint net als vorig jaar om **21:00 uur** (!). Een kwartier voorafgaand aan de dienst worden er bekende kerstliederen gezongen door koor, gemeente en gasten. Het hoogfeest van Kerstmis vieren we zoals ieder jaar met een eucharistieviering met jong en oud op woensdag 25 december.

Op zondag 29 december is er een wat andere viering dan gebruikelijk. We hebben de avondgebedgroep gevraagd om een ochtendgebed te verzorgen. Het wordt een meditatieve viering met lezingen, muziek, zang, stilte en gebed. Qua sfeer vergelijkbaar met het oecumenisch avondgebed zoals dat al twaalf jaar op donderdagavond in onze kerk wordt gehouden. Het nieuwe jaar beginnen we zoals altijd met een korte gebedsviering, deze keer verzorgd door lector Judith, op woensdag 1 januari

om 16:00 uur. Na de viering is er gelegenheid om elkaar in de Joriszaal onder het genot van een hapje en een drankje een gelukkig nieuw jaar te wensen. Het hoogfeest van Epifanie, Openbaring van de Heer aan de volken, vieren we op zondag 5 januari. Aartsbisschop Joris zal in deze eucharistieviering voorgaan. Het is een eer om hem op zijn laatste zondag als aartsbisschop als gastvoorganger in ons midden te hebben! De jaarlijkse oecumenische viering in de 'week van gebed voor de eenheid van de christenen' vindt dit jaar plaats in de kerk van Franciscus Xaverius, op zondag 19 januari. In onze eigen kerk is er op deze zondag geen dienst. Op zondag 26 januari, de derde zondag na Epifanie, zal oud-pastoor Grete Verhey dienstdoen als gastvoorganger. In deze eucharistieviering willen Ramon en Michiel tevens gedenken dat zij 12,5 jaar getrouwd zijn. De veertigdaagse kersttijd wordt afgesloten met het hoogfeest Opdracht van de Heer in de Tempel ('Maria Lichtmis') op zondag 2 februari. Op dit hoogfeest vindt als vanouds een kaarsenzegening plaats. Emeritus pastoor Wessel Jan Woltjer gaat voor in deze feestelijke dienst.



En dan komt de veertigdagentijd er alweer aan. Deze periode beginnen we weer met een oecumenische viering van Aswoensdag, op woensdag 26 februari om 19:30 uur in onze kerk.

Op de ochtend van diezelfde dag (om 11:00 uur) is er in de Joriszaal een eucharistieviering met de senioren. Mooi om de start van de vastentijd op deze manier met zoveel mogelijk mensen te kunnen markeren.

Pastoor Louis

Diaconaat

Een oase van rust en liefde

Februari 2019. Er wordt gejoeld en gelachen. De fanatieke voetballers zijn opgedeeld in teams en de ietwat zachte bal wordt lichtvoetig heen en weer



gespeeld. Het is warm, de luchtvochtigheid is hoog en door het hobbelige, gortdroge terrein, stuift het een beetje. Toch hebben de kinderen daar totaal geen hinder van. In de oase van rust en liefde overheerst er maar een gevoel: plezier.

De groep weet maar al te goed: dat is elders in Kenia wel anders.

Vijfenzestig kinderen hebben het geluk dat ze dit Boresha Maisha Childrens home hun thuis mogen noemen. We hebben het voorrecht om hier te zijn met Epenaar Erwin van Andel. Hij is een van de eigenaren en bedenkers van dit kindertehuis. Maai Mahui (KEN)- hier is geen honger, hier is geen gevaar, hier heeft men stromend water. Wanneer je als toch onwetende Nederlander een paar dagen bij Boresha verblijft, dan zou je kunnen denken dat het in dit land wel mee valt. Toch is dat helaas niet het geval. Schrijnende feiten.

Kom je buiten de poort van deze oase van rust en liefde dan word je op vele plekken geconfronteerd met een zeer arm derdewereldland. Veel Kenianen hebben geen stromend water en moeten daar kilometers voor lopen. Veel kinderen eten maar een keer per dag: namelijk op school (als ze naar school gaan). Dit kindertehuis in het dorp Maai Mahui ligt op een paar uur rijden van

hoofdstad Nairobi. Dit is een van de gevaarlijkste steden van de wereld. Het zijn de feiten. Schrijvende informatie eveneens waar maar weinig aan te doen is. Toch zijn er nog altijd nobele personen die ondanks die harde feiten wel hulp aanbieden. Erwin van Andel en Jan Brinkman uit Epe bijvoorbeeld. Een bezoek aan een klein kinderweeshuis in 2007 is voor hen dermate indrukwekkend dat ze geld gaan inzamelen. Het is de start van hun eigen stichting Kenya Kinderen. Maar die stichting wil meer. In 2010 is het eerste gebouw van hun eigen Boresha complex geopend. Twaalf kinderen vinden er onderdak. Nu, negen jaar later, staan er, met hulp van Keniaanse aannemers, vijf gebouwen op het terrein waar ruim zestig kinderen wonen. Deze zomer is de bouw van een kookgelegenheid afgerond. Er is ook nog begonnen met de bouw van een gemeenschappelijke ruimte (waarin wellicht een ambachtsschool komt) helaas ligt de bouw stil omdat er geen financiële middelen zijn.



De stichting heeft er verder voor gezorgd dat er vanuit de bergen een waterleiding is aangelegd om stromend drinkwater te krijgen. De volgende fase is net vorige maand afgerond. Er is geboord naar een waterbron zodat ook de lokale bevolking gemakkelijk over schoon drinkwater kan beschikken.

Stichting Kenya kinderen bedenkt diverse inzamelingsacties: Epe klimt voor water, Epe fietst voor water, oliebollen actie etc.

De kinderen in het kindertehuis worden allemaal gesponsord zodat ze naar een goede school kunnen en voldoende eten, drinken en kleding hebben. Aan alles is te merken dat het werk van Stichting Kenya Kinderen veel meer is dan een spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat.

Dat is allemaal goed zichtbaar wanneer je persoonlijk getuige bent van de indrukwekkende oase van rust en liefde die Boresha heet....

De opbrengst van de collectes nemen wij mee als we in februari 2020 weer zullen afreizen naar Maai Mahui om een week te gaan klussen bij het kindertehuis.

Mark en Ingrid

Voedselbank Amersfoort

De feestdagen van kerst, oud en nieuw staan weer voor de deur. We verheugen ons op gezelligheid en vrede. We kopen cadeaus voor elkaar en bedenken wat wij zullen eten en drinken op deze dagen. Ook dan is het overbekende kerstpakket weer een verrassing wat zit er in! Nu laten wij als parochie van Amersfoort de afnemers van de voedselbank niet teleurstellen. Bij het doen van uw inkopen kunt u bijvoorbeeld iedere keer een of twee producten extra kopen.



Maandag 16 december brengen wij weer onze goed gevulde dozen naar de voedselbank. Wij rekenen op uw bijdrage!!

Met hartelijke groet,

Martine en Hans

Kinderkerk

Bij het uitkomen van deze “Jorisbode” zijn de schoenendozen ingeleverd. Hoeveel het er zijn dat leest u in het volgende nummer. De adventstijd, de tijd van voorbereiding op de viering van Christus geboorte begint weer. Met de kinderkerkleiding hebben we besproken hoe ons adventsproject er dit jaar uit zal zien.



Alle oudtestamentische lezingen komen dit jaar uit het Bijbelboek Jesaja. Ook de eerste lezing in de nachtmis en op eerste Kerstdag komen uit Jesaja.

Jesaja voert ons in zijn profetieën de berg van God op. Daarboven, waar de afstand tussen hemel en aarde het kleinste is, daar woont God. En bij God woont de goede koning, de koning die recht doet en vrede brengt. Veel van de teksten van Jesaja zijn in het Christendom gelezen als aankondigingen van de komst van Jezus naar onze wereld. Zo functioneren ze ook in deze adventstijd voor de kinderen.

Ons Adventsproject heet Op naar de Koning van de Vrede!

In de verhalen gaan we op weg naar de berg, waar God woont. Elke week een stapje verder. We zullen dit uitbeelden in een soort kijkdoos. De dienst met Kerst zullen Marjolijn en Martine samen met de pastoor voorbereiden.

Elke zondag collecteren we in de kinderkerk voor de MAF (Mission Aviation Fellowship). Tijdens de adventstijd doen we dit voor het Keniaproject, waar Ingrid en Frank bij betrokken zijn.

Zoals u wel opmerkt zijn er een aantal peuters, die naar de kinderkerk gaan. Om even rustig samen te kunnen zitten zijn er twee kinderstoelen aangeschaft.

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk en kinderkerk light ochtenden, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijke mail (bv omdat u (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl.

Kinderkerkleiding

Catechese

Wat later dan normaal beginnen we dit jaar met de catechese. Dat we wat later beginnen, heeft ermee te maken dat we de vroegere samenwerking tussen de parochies Amersfoort en Hilversum nieuw leven wilden inblazen. Dat is gelukt! De bijeenkomsten vinden drie keer plaats in Hilversum en twee keer in Amersfoort, telkens aansluitend op de eucharistieviering. We beginnen na de koffie, om ongeveer 12.00 uur. De catechese duurt tot 13.30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. We zijn begonnen op zondag 24 november in Amersfoort. De volgende bijeenkomsten zijn: 19 januari in Hilversum, 9 februari in Hilversum, 22 maart in Amersfoort, 17 t/m 19 april Leringweekend van het aartsbisdom in ‘Klein Anker’ in Stroe en 17 mei in Hilversum.

Catecheten Inge, Henk Jan en Marta, pastores Victor en Louis

Clara Gertrudis van Halteren

Op dinsdagavond 10 december kunt u komen helpen met het maken van de adventsattenties voor de ouderen. Aanvang van deze knutselavond (voor mannen en vrouwen) is 19.30 uur en vindt plaats in de Joriszaal.

Voor 5 februari 2020 staat de jaarvergadering gepland. Interesse om bij deze gezellige avond te zijn? U bent vanaf 18.00 uur hartelijk welkom, we beginnen met een gezamenlijke maaltijd waaraan een ieder zijn/haar steentje bijdraagt.

Mary-Ann

Senioren

Adventsviering

Op woensdagmiddag 18 december zal de Adventsviering voor senioren plaatsvinden. Als het goed is heeft u ondertussen een uitnodiging ontvangen.

Anton en Janny

(Senioren) koffieochtend

Op woensdag 20 november werd er een koffieochtend voor de wat ouderen in onze parochie georganiseerd. Het ligt in de bedoeling om, bij voldoende belangstelling, hier een maandelijks bijeenkomst van te maken. Deze zal dan op elke 3de woensdag van de maand plaatsvinden - tenzij er een andere seniorenactiviteit plaats vindt. De eerstvolgende koffieochtend zal dus in het nieuwe jaar plaatsvinden: 15 januari 2020.

U bent, zonder aanmelding, vanaf 10 uur welkom in de Joriszaal.



Koffieochtend

Mieke

Vastenbijeenkomst

Op Aswoensdag, 26 februari 2020, zal er om 11.00 uur een bijeenkomst in de Joriszaal gehouden worden. Over de nadere invulling zullen alle betrokkenen op tijd informatie ontvangen.

Einde Open Kerk in 2020?

Al meer dan 10 jaar kunnen we onze kerk het hele jaar door elke zaterdag openstellen voor belangstellenden. Ooit konden we daartoe ruim 20 vrijwilligers inroosteren, waardoor dit werk voor elke betrokkene leuk en haalbaar bleef. Het aantal vrijwilligers liep echter terug en vanaf de zomer is het steeds moeilijker geworden om het vrijwilligersrooster sluitend te krijgen. Zou het nog lukken om nieuwe vrijwilligers te vinden voor een rol als gastvrouw of gastheer voor Open Kerk? Eerdere oproepen in ons parochieblad hebben geen positieve reacties opgeleverd.

Maar: met het overgebleven aantal vrijwilligers is het niet meer goed mogelijk om vanaf komend(e) voorjaar of zomer de Open Kerk te laten voortbestaan.

Ouderen en (zeker ook) jongeren: denk er nog eens over na en hopelijk meld je je daarna aan als vrijwilliger bij ondergetekende. Je bent meer dan welkom!

Betty

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
zo 1 december 10:00 uur 1e zondag van de Advent Eucharistieviering	Jesaja 2, 1-5	Romeinen 13, 8-14	Matteüs 24, 32-44
zo 8 december 10:00 uur 2e zondag van de Advent Schriftlezing & Gebed	Jesaja 11, 1-10	Romeinen 15, 4-13	Matteüs 3, 1-12
zo 15 december 10:00 uur 3e zondag van de Advent Eucharistieviering	Jesaja 35, 1-10	Jakobus 5, 7- 10	Matteüs 11, 2-11
zo 22 december 10:00 uur 4e zondag van de Advent Eucharistieviering	Jesaja 7, 10-17	Romeinen 1, 1-7	Matteüs 1, 18-25
di 24 december 21:00 uur Kerstmis Geboorte van onze Heer Jezus Christus Eucharistieviering	Jesaja 9, 1-6	Titus 2, 11-14	Lucas 2, 1-20
wo 25 december 10:00 uur Kerstdag Geboorte van onze Heer Jezus Christus Viering met jong en oud	Jesaja 52, 7-10	Hebreeën 1, 1-12	Johannes 1, 1-14
zo 29 december 10:00 uur Zondag na Kerstmis Schriftlezing & Gebed	Jesaja 61,10 – 62,3	Galaten 3,23 – 4,7	Lucas 2, 33-40
wo 1 januari 16:00 uur Nieuwjaarsviering			
zo 5 januari 10:00 uur Epifanie Eucharistieviering	Jesaja 60, 1-6	Efeziërs 3, 1-12	Matteüs 2, 1-12
zo 12 januari 10:00 uur Doop van de Heer in de Jordaan Schriftlezing & Gebed	Jesaja 42, 1-9	Handelingen 10, 34-38	Matteüs 3, 13-17
zo 19 januari 10:30 uur	Francis Xaveriuskerk	<i>Oecumenische viering</i>	
zo 26 januari 10:00 uur 3e zondag na Epifanie Eucharistieviering	Jesaja 49, 1-7	1 Korintiërs 1, 1-9	Matteüs 4, 12-22
zo 2 februari 10:00 uur Opdracht van de Heer in de Tempel Eucharistieviering	Maleachi 3, 1-4	Hebreeën 2, 14-18	Lucas 2, 22-40

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
zo 9 februari 10:00 uur 5e zondag na Epifanie Schriftlezing & Gebed	Jezus Sirach 32, 14-24	1 Korintiërs 2, 1-5	Matteüs 5, 13-16
zo 16 februari 10:00 uur 6e zondag na Epifanie Eucharistieviering	Jezus Sirach 15, 11-20	1 Korintiërs 2, 6-11	Matteüs 5, 17-26
zo 23 februari 10:00 uur 7e zondag na Epifanie Eucharistieviering	Exodus 22, 21-27	1 Korintiërs 3, 16-23	Matteüs 5, (27-32) 33-48
wo 26 februari 19:30 uur Aswoensdag Eucharistieviering	Joël 2, 12-19		Matteüs 6, 1-6 en 16-21

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Gastvoorgangers in deze periode:



pastoor Marieke



bisschop Joris



em. pastoor Grete



em. pastoor Wessel Jan

Amersfoortse binnenstad

Nieuwe straatpastor



Vanwege de toename van het aantal dak- en thuislozen in Amersfoort krijgt straatpastor Bernadette van Dijk versterking van een collega.

Deze nieuwe collega, Cis de Hoop, is op 16 november tijdens een oecumenische viering in de St. Franciscus Xaveriuskerk gezegend voor haar werk.

Morgengebed in de Advent

In de komende Advent zal er iedere werkdag van 8.40 tot 9.00 uur (twintig minuten) en morgengebed zijn in onze kerk. We bidden dan elke dag het morgengebed op de wijze van de kloosters en abdijen in Nederland en Vlaanderen. Van harte welkom om deze getijde mee te bidden.

Uitbreiding evensongs

De Raad van Kerken heeft plannen ontwikkeld om het aantal evensongs in de St. Joriskerk uit te breiden. Om te beginnen op de vier zondagen vóór kerst, dus op 1, 8, 15 en 22 december 's middags om 15.30 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte.

Vrijwilligers van de Raad van Kerken zorgen er al 6 jaar voor dat de St. Joriskerk in de maanden mei tot en met september open is voor toeristen en toevallige passanten. Tweemaal per middag is er dan 'Momentum', een 'mini-vesper' met Bijbellezing, muziek, stilte en gebed. Samenwerking tussen de medewerkers van de vespers (al sinds 2002) en Momentum heeft er toe geleid dat buiten het 'Momentum'-seizoen evensongs worden aangeboden. „Als blijkt dat deze nieuwe opzet met de zondagen vóór kerst in een behoefte voorziet, dan volgt in het voorjaar van 2020 een nieuwe reeks, op de zes zondagen op weg naar Pasen. Voorwaarde is wel dat er voldoende financiële basis is”, zeggen Erik Idema (lid van 'Voxtet') en Bas Ramselaar (dirigent van de Amersfoortse Cantorij), die deel uitmaken van de voorbereidende werkgroep.

Kerstlichtjesticht



Een sfeervol begin van de kerstdagen, voor jong en oud. Als je er vorig jaar bij was, heb je iets feeërieks meegemaakt: een lichtjesticht langs scènes van het kerstverhaal, op straat in onze fraaie binnenstad. Op zaterdag 21 december wordt de Kerstlichtjesticht weer georganiseerd, met opnieuw als eindpunt een levende kerstgroep onderin de Onze Lieve Vrouwetoren. Sluit je aan en beleef samen de tocht langs meer dan duizend waxinelichtjes, scènes uit het kerstverhaal, live gezongen kerstliederen, dansende engeltjes, musicerende orkesten, en ga op kraamvisite bij het kindje in de stal. Met na het bezoek lekkere chocolademelk en glühwein. Een heerlijk begin van de kerstdagen, voor jong en oud, uit Amersfoort en omstreken. Starten tussen 17.00 en 18.30 uur in de Sint Franciscus Xaveriuskerk.

Van de landelijke kerk

Jonge oud-katholieken

In oktober 2019 vond de eerste avond voor jonge oud-katholieken plaats. Met zeven jongeren (18-25 jaar) kwamen we samen in de pastorie van Utrecht, centraal in het land en (meestal) goed bereikbaar per trein.

We hebben samen boodschappen gedaan, gekookt, gegeten, gepraat en tot slot een Taizégebed gehouden. Het enthousiasme was groot, daarom hebben we met de groep een vervolgdatum gepland. Op de komende avond (vrijdag 10 januari 2020 van 18.00 tot 21.30 uur) zullen we ook een Bijbeltekst lezen en met elkaar bespreken. Heb je zin om mee te doen, dan ben je welkom!

Meld je snel aan voor de bijeenkomst bij Michael:

appen 06-42266098 of ✉ michael.vandenbergh@okkn.nl.

Terugtrede bisschop Joris

Zoals u bekend is zal Mgr. Joris Vercammen op 11 januari 2020 terugtrede als Aartsbisschop van Utrecht.



Om 15.00 uur begint de eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal in Utrecht tijdens welke de aartsbisschop zijn ambt zal neerleggen. Aansluitend is er een receptie op een locatie op loopafstand van de kathedraal. Een ieder is van harte welkom! De deuren van de kerk openen om 14.00 uur, aanmelding is niet noodzakelijk. Vanwege de maximale capaciteit van de kerk en de verwachte belangstelling, zal er een uitwijkmogelijkheid gerealiseerd worden in Congres- en vergadercentrum In de Driehoek waar via beeldschermen de viering gevolgd kan worden.

De eucharistieviering wordt vooraf gegaan door een symposium getiteld 'Een bisschopsambt voor kerk en wereld'. Voor het symposium dient u zich **uiterlijk 18 december** aan te melden via buro@okkn.nl. Aanmeldingen na 18 december worden niet meer verwerkt. Het symposium vindt plaats in Congres- en vergadercentrum In de Driehoek. U wordt om 11.00 uur verwelkomd met koffie, het symposium start om 11.30 uur.

Verkiezing nieuwe aartsbisschop

Deze verkiezing dient binnen 6 weken na het neerleggen van het ambt door de aartsbisschop plaats te vinden. De datum is vastgelegd op 15 februari 2020 en zal om 11.00 uur beginnen in de Gertrudiskathedraal in Utrecht.

Leringweekend

Het Leringweekend is het catecheseweekend voor alle jongeren van het aartsbisdom Utrecht en vindt plaats vanaf vrijdag 17 april (19.30 uur) tot en met zondag 19 april (13.00 uur). Heb je al zin in het nieuwe weekend? Deze keer gaan we naar een nieuwe locatie! Op het Leringweekend komen jongeren uit parochies van alle delen van het land. Er zijn workshops, een spelletjesmiddag, we maken een kampvuur en zijn veel buiten in ons eigen stukje bos! Schrijf je snel in!

Leeftijd: 8 jaar tot aan het ontvangen van het Vormsel (ongeveer 15 jaar)

Kosten: €40 per persoon Vervoer: zelf gebracht en gehaald worden

Locatie: Stroe Leiding: Michael, Sabine, Lottie, Peter en Inge

Aanmelden kan via de link op de website okj.okkn.nl

Voor meer informatie; ✉ michael.vandenbergh@okkn.nl

9 mei 2020: dag over kerk en kinderen

Als het over de aanwezigheid en de activiteiten voor kinderen gaat is de situatie in onze parochies en staties nogal verschillend. Sommige parochies hebben wekelijks een goed bezochte kinderkerk, op andere plaatsen zijn (soms) kindervieringen, en weer elders lijken er helemaal geen kinderen te zijn. Toch zou iedere kerk een plek moeten zijn waar ook kinderen welkom zijn.



Daarom willen we graag een dag organiseren waar we hopen van iedere parochie en statie iemand te kunnen begroeten en waar ook voor ieder wat goeds te halen valt.

Dat wil zeggen:

- materialen voor lering, zowel ter voorbereiding op het aannemen als op de leeftijd daarna
- kinderkerk: gelegenheid tot uitwisseling, specifieke vragen en materialen
- kindervieringen, hoe doe je dat? Materialen en ideeën
- ondersteuning en verdieping voor kinderkerkleiders en vrijwilligers die lering geven
- wat kun je wel doen als je parochie of statie (bijna) geen kinderen heeft?

Om dit goed voor te bereiden hebben we wat tijd nodig. Vandaar dat we deze dag ver vooruit hebben gepland en nu reeds bekend maken, omdat we hopen op een zo groot mogelijke deelname vanuit de hele kerk. Deze dag 'kerk en kinderen' is daarom gepland op **zaterdag 9 mei 2020** in Utrecht. We hopen dat velen het reeds nu in hun agenda noteren.

Opgeven voor deze dag is al mogelijk! ✉ erna.peijnenburg@okkn.nl

De catechese commissie, namens hen, Erna Peijnenburg.

Nederlands BijbelGenootschap (NBG)

Hierbij nieuws van Het Nederlands Bijbelgenootschap:

- De Amersfoortse Bijbelquiz gaat vooreerst niet meer door. Dit komt omdat de organisatie ervan veel tijd vergt van de vrijwilligers.
- Samen geven we nieuwe generaties toegang tot de Bijbel. Op dit moment is er een praktische studiebijbel ontwikkeld...Bijbel Dichtbij. Verder komt er "De Nieuwe Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel". Het NBG prijst dit aan voor de feestdagen als cadeau en/of ook om lid te worden van Het Nederlands Bijbelgenootschap.
- Verder werkt men samen met omroepen bij diverse TV programma's waarin de Bijbel centraal staat.

Tot zover het nieuws van de NBG.

Uw OKK vertegenwoordiger Henk Jan

Concerten en vespers

Evensongs

Op vier zondagen in december, telkens om 15.30 uur, werken Capella Amersfoort (1 december), de Amersfoortse Cantorij (8 december), Vocaal ensemble Pavane (15 december) en Project ensemble (22 december) aan de evensongs, onder auspiciën van de Raad van Kerken, in de Sint Joriskerk mee.



Vespers

De zaterdagse vespers staan ook op de agenda. Deze beginnen om 17.00 uur in de Sint Joriskerk en hieraan werken mee het St. Joris Kamerkoor (14 december), de Amersfoortse Cantorij (1 februari 2020), Vocaal ensemble Voxtet (7 maart), Capella Amersfoort (30 mei), de Amersfoortse Cantorij (19 september) en het St. Joris Kamerkoor (31 oktober).

De vespers op zaterdagmiddag 14 december is een Festival of Lessons and Carols, duurt ongeveer 5 kwartier en wordt o.a. verzorgd door het St. Joris Kamerkoor onder leiding van Wouter Verhage, Henk Veldman, orgel en lectrice Margo van Eijck.

Er is een collecte na afloop. Warm aanbevolen!

Diverse (Kerst)concerten

8 december Nicolaaskerk Baarn 14.30 uur Kerstconcert met Bach

13 december Nicolaaskerk Baarn 20.00 uur Weihnachtsoratorium Bach

22 december Mannenzaal Amersfoort 20.15 uur Kerstconcert door Quink

Aan bovenstaande concerten werkt Marjon Strijk mee.

Meer informatie op de websites:

grootnicolaaskoor.nl (8 december); concertkoorbaarn.nl (13 december);

quink.nl (22 december)

Op 18 december om 20.15 uur treedt het Duo Serenissima (de Canadese sopraan Elisabeth Hetherington en de Nederlandse luitist David Mackor) op in de Gertrudiskathedraal. Zij zijn gespecialiseerd in de muziek van de 16e en 17e eeuw en spelen programma's die uiteenlopen van Italiaanse monodie en Venetiaanse opera tot Engelse lute songs. Kaarten in de voorverkoop kosten 10 euro en zijn inclusief een heerlijk glas Glühwein (of fris) na afloop!

Reserveren via concertengertrudiskathedraal@gmail.com

Op zondag 22 december wordt er in de Franciscus Xaveriuskerk een viering van Lessons and Carols uitgevoerd door het Projectkoor o.l.v. Frank Kooiman. Naast traditionele Carols worden ook moderne Christmas Carols gezongen van o.a. Rutter, Gjeilo, Tevener en Warlock. De Carols worden afgewisseld met eigentijdse, inspirerende maar ook Bijbelse teksten.

Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur.

Aanmelding is niet nodig. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

TIP:

Kerststallenexpositie St. Ansfriiduskerk



Al ruim 30 jaar wordt elk jaar in december in de Sint Ansfriiduskerk een tentoonstelling georganiseerd van kerststallen en kerstgroepen uit de hele wereld. Dit jaar van 6 tot en met 15 december.

Exacte openingstijden komen nog op de website:

sintansfridus.nl

Agenda

iedere zondag om 10.00 uur viering

iedere woensdag van 12.00 tot 15.00 uur Stille Inn

iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed

iedere zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur Open Kerk

2 tot en met 24 december iedere werkdag van 8.40 tot 9.00 uur

Morgengebed

december

zo	1	10.00	Kerkgebouw	Toetreden Riet
		11.30	Joriszaal	Kenyakinderen
		15.30	Joriskerk	Evensongs in de Advent
vr	6		St. Ansfriiduskerk	Kerststallenexpositie t/m 15 december
zo	8	10.00	Kerkgebouw	Afscheid Dorien als lector
		14.30	Baarn	Kerstconcert
		15.30	Joriskerk	Evensongs in de Advent
di	10	15.00	Joriszaal	Adventsattenties maken
do	12	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	14	17.00	Joriskerk	Festival of Lessons and Carols
zo	15	15.30	Joriskerk	Evensongs in de Advent
wo	18	15.30	Kerkgebouw	Adventsviering senioren
		16.00	Soest	Kerkbestuursvergadering
		19.30	Utrecht	Glühweinconcert
do	19	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	20	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
za	21	17.00	Binnenstad	Kerstlichtjesticht
zo	22	15.30	Joriskerk	Vespers in de Advent
		19.00	Franciscus Xaveriuskerk	Festival of Lessons and Carols
		20.15	Mannenzaal	Kerstconcert Quink
di	24	21.00	Kerkgebouw	Kerstmis
wo	25	10.00	Kerkgebouw	Kerstviering met jong en oud
zo	29	10.00	Kerkgebouw	Meditatieve viering

2020

januari

studieverlof pastoor Louis (hele maand) waarneming door Wessel Jan Woltjer (blz. 4)

wo	1	16.00	Kerkgebouw	Nieuwjaarsviering
zo	5	10.00	Kerkgebouw	Hoogfeest van Epifanie met bisschop Joris
do	9	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	11	11.00	In de Driehoek	Symposium
		15.00	Gertrudiskathedraal	Neerleggen ambt bisschop Joris
wo	15	10.00	Joriszaal	Koffieochtend voor senioren
vr	18	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering

januari (vervolg)				
zo	19	10.30	Franciscus Xaveriuskerk	Oecumenische viering
		12.00	Hilversum	Catechese
do	23	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
zo	26	10.00	Kerkgebouw	Huwelijksjubileum Ramon en Michiel
februari				
zo	2	10.00	Kerkgebouw	Maria Lichtmis
di	5	18.30	Joriszaal	Jaarvergadering Clara
zo	9			Kopijsluiting Joris op 't Zand
wo	12	16.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
vr	15	11.00	Gertrudiskathedraal	Verkiezing nieuwe aartsbisschop
		20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
wo	12	11.00	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
zo	23		Hal	Joris op 't Zand komt uit
wo	26	11.00	Joriszaal	Seniorenviering
		19.30	Kerkgebouw	Aswoensdag



Benedictus

*Gezegend, die de rozen doet
onder Uw lach ontluiken
aan de verbolgen struiken
in glans van sneeuw en bloed.*

*Gezegend, die de vogels hoedt,
en lokt een schuwe zinger
heel teder op Uw vinger
en wekt het nestend broed.*

*Gezegend, die der kindren schal
bij 't spel met bikkelen en met bal
ons droeve hart laat raken.*

*Gezegend, die zich vaak vermomt,
maar in de Naam des Heren komt,
en ons wil zalig maken.*

Willem de Mérode (1887-1939)

**Namens de redactie:
Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2020**

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>
[facebook.com/okknamersfoort.nl](https://www.facebook.com/okknamersfoort.nl)

Redactie Joris op 't Zand:

Louis Runhaar, Ben van 't Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen

Kopijsluiting: 9 februari 2020

✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Administratie Joris op 't Zand
Birkstraat 102
3768 HL Soest
✉ jorisoptzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie Amersfoort
Joris op 't Zand
Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2019 05